

# Vigerslev Sogns Kirkeblad

November 2024 – Nr. 4 – 41. Årgang



*Søndag den 2. februar 2025 kl. 11.00 er der jagtgudstjeneste i Langesø Skovkapel.*

*Foto: Jørn Kaltoft Nielsen.*

## **Det sande vintræ**

Læs nærmere side 2,3,4,5

## **Julegudstjeneste**

– Nytårskoncert

– Menighedsvalg

Læs nærmere side 5

## **Foredragsaften**

**og Jagtgudstjeneste**

Læs nærmere side 6

## **Dåbsservietter**

Læs nærmere side 7

## **Gudstjenester**

Læs side 8

# Det sande vintræ

Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen.

Gud vil altid bo i min fantasi. Når jeg dør, dør Gud så med mig? Aner det ikke, for jeg har jo aldrig været død. Men i min fantasi forestiller jeg mig, at Gud vil være der for mig til evig tid. Det er det Kristus Jesus til enhver tid forkynder for alverdens folkeslag.

Træet er et symbol på vækst. Når vi ser et træ, så ser vi en lang historie – en lang historie om vækst. Når et træ fældes, så kan vi tælle ringene i stammen og finde ud af, hvor gammel træet er. De store træer har været der mange år, før vi blev født og vil være der mange år, efter at vi er døde.

Meget i vore kirker er lavet af træ. Strukturen under gulvene, gulvene og taget. I Vigerslev kirke har vi Claus Bergs store krucifiks, hvor Kristus hænger på korsets træ. I Langesø Skovkapel har vi de to store alterstager, der symboliserer Livets træ og Kundskabens træ i Paradisets have.

I fortællingen siger Gud til Adam og Eva, at de skal holde fingrene væk fra Kundskabens træ.

Det er tankevækkende, at vi mennesker har det med at blive meget nysgerrige, når der er noget, som vi ikke må. Når vi får at vide, hvad der er forbudt, og hvad vi ikke må gøre. Ja - så har vi også en god retningsviser for, hvor det er spændende at komme hen. Altså, når Adam og Eva i historien får at vide, at de ikke må spise af kundskabens træ, så er det eneste, der er noget ved – det eneste der er spændende – det er at spise af kundskabens træ. Adam og Eva er ikke to konkrete mennesker. Adam og Eva er levende billeder af menneskelige egen-

skaber, som vi alle bærer i os. Som de mennesker vi er, er vi nysgerrig. Som de mennesker vi er, må vi absolut se, hvad der sker.

Da Adam og Eva spiser af kundskabens træ, bliver de bevidste. De bliver bevidste om sig selv. Bevidsthed er et fænomen, der bevæger sig imellem et før og et efter.

Før var de ligesom små børn, der render rundt og leger i vandkanten med spand og skovl. Vi kender alle denne dejlige tid, hvor vores børn løber i vandkanten med bar numse og i sandaler – og leger så uendelig dejligt. Vi ved, hvor



kede de bliver af det, når vi indfanger dem, tørrer dem og giver dem tøj på. Når børnene bliver større, kunne de ikke drømme om at vise sig nogen steder uden at have badebukser, badedragt eller bikini på.



I fortællingens før, er Adam og Eva er som små børn, der går rundt nøgne ved stranden. I fortællingens efter, er Adam og Eva blevet til voksne mennesker. De er bevidste om forskellen på deres køn, sådan som voksne mennesker er det. De er også blevet klar over, at de er skabninger. Skabninger, der må bære ansvaret for deres liv og udkomme. Skabninger, der kun er bestemt for en tid, for derefter at dø.

Set fra menneskets side er bevidsthed noget ganske enestående. Noget, der stammer fra de højere magter. Fra Gud selv. Når mennesket får bevidsthed, så opleves det som et ran og et tyveri fra guderne. I den græske mytologi er det halvguden Prometheus, der stjæler ildens og dermed bevidsthedens klare lys fra guderne. I den jødisk kristne tradition er det Adam og Eva, der får æren af dette ran. Slangen inspirerer og frister dem til tyveriet. Når slange bærer den rolle, er det fordi bevidstheden har sin ætiologi – sin kilde og oprindelse - på det niveau i neurologien, der omtales som krybdyrhjernen.

Træet i sig selv er et symbol på vækst. Vækst i den ydre verden og vækst i den indre verden. Vækst i krop og sind. Vækst i det fysiske og i det åndelige. Begge aspekter er der, for træet har jo sine rødder placeret dybt i jordens grund, og dets krone strækker sig mod Guds himmel.

Derfor er historien om Kundskabens træ en dejlig symbolsk historie. En dejlig symbolsk historie om livets naturlige udfoldelse.

Livet skal leves og livet skal udfoldes, men ikke på andres bekostning. På dansk grund har vi Jyske lov.

#### **Indledningen til Jyske lov lyder således:**

Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.

Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsomme og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde. Det er også rigtigt, dersom nogen ikke af frygt for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det.

*Fortsætter side 4.*



Loven er til for at beskytte mennesker mod menneskers overgreb. Det skal være sandheden og dermed ret og retfærdighed, der udvikler og bevarer det samfund man lever i. Man kan sige det samme om Det gamle Testaments lov, som den er formuleret i De ti Bud:

1. Du må ikke have andre guder end mig.
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.
3. Du skal holde hviledagen hellig.
4. Du skal ære din far og din mor.
5. Du må ikke slå ihjel.
6. Du må ikke bryde ægteskabet.
7. Du må ikke stjæle.
8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste.
9. Du må ikke begære din næstes hus.
10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.

På Jesu tid herskede der det store problem, at Loven blev brugt og Loven blev misbrugt. Alting har en retmæssig brug, og al ting kan misbruges. Lovens anvendelse som menneskers beskyttelse mod overgreb fra andre mennesker side blev manipuleret og misbrugt. Når Loven misbruges, forvanskes den fra at være den svages beskytter til at være et våben i hænderne på tyranner og despoter. Den stærkes undertrykkelsesmiddel over for den svage. Denne misbrug af lover er tematiseret i alterbilledet i Langesø Skovkapel. Billedet i altertavlen illustrerer lovreligionens grusomhed. Det stammer fra scenen i Johannesevangeliet kap. 8, hvor en kvinde er omringet af mænd. Kvinden er angiveligt grebet i at have uægteskabelig sex. Ifølge den jødiske lovreligion, som den blev praktiseret på Jesu tid, var det ulovligt og straffen var stening.

For et nutidigt vesteuropæisk menneske giver det ingen mening. Vi fatter ikke, hvad det drejer sig om. Hvem af os kan tolerere dødsstraf endsiges stening, halshugning og korsfæstelse. Endvidere synes vi, at det er en helt naturlig del af vores børns liv, at de finder kæreste og lever det liv, der følger med det. Vi hjælper dem og støtter dem i det. For os er det en selvfølge, at seksualiteten er et privat anliggende.

I fortællingerne om Jesus er han altid den, der går imod strømmen. De vrede mænd står der i kreds om kvinden. De vil have stenet efter lovens bogstav. Så siger Jesus til dem: ”Den er jer, der er uden skyld, skal kaste den første sten på hende!” Så bliver de naturligvis alle sammen røde i hovederne, flove og skamfulde.

For sandheden er jo, at vi alle er mennesker på godt og ondt. Sandheden er, at vi alle lever et liv, hvor vi er skyld i, at noget er godt og vellykket, men sandelig også i noget, der ikke er særlig godt eller vellykket. Vi skal stå ved vo-

res negative skyld og vores ansvar. Vi skal stå ved vores positive skyld, og det liv den udfolder.

Kristendommen er en tro og en religion, der bærer en protest imod den falske anvendelse af Loven. Loven er ikke et redskab, som mennesker skal tyrannisere hinanden med. Loven er til, for at beskytte mennesker mod overgreb, således at man kan udfolde sit liv frit.

Derfor siger Jesus: ”Jeg er det sande vintræ!”

Træet er et symbol på vækst. En vækst, der stikker dybt i moder jord. En vækst, der rækker ind i Guds himmel. Jesus vil afskaffe den uretfærdige og brutale lovreligion og så vil han forkynde fantasiens levende Gud og vækst, der ikke slår ihjel. Fantasiens levende Gud, der udfolder livet og livets kilde – nu og i evighed.

*Hans Sørensen.*

## Julekoncert i Vigerslev kirke

Vi synger julen ind med en koncert i Vigerslev Kirke søndag den 8. december 2024 kl. 16.00. Koncerten er med Fynsk Cantilena kor, der dirigeres af Claus Wilson.

Vi ønsker alle en rigtig, glædelig Jul.

## Nytårsgudstjeneste

Den 1. januar 2025 afholder vi den traditionelle nytårsgudstjeneste og nytårskur kl. 16.00 i Langesø Skovkapel.

Menighedsrådet beværter med portvin og kransekage.

## Menighedsrådsvalg 2024

Tirsdag den 8. oktober blev der hold supplerende valgforsamling.

**Følgende personer blev valgt til menighedsrådet:**

Morten Aarup-Kristensen  
Kaj Jensen  
Greta Kaltoft Nielsen

Susanne Agerbech  
Vagn Andersen  
Poul Ejstrup  
Charlotte Yousef  
Kaj Hansen

# Foredragsaften

Rembrandt fortæller bibelhistorie ved Jørgen Aarup-Kristensen.

Torsdag den 23. januar 2024 kl. 19.30 i konfirmandstuen Granbakken 11, 5462 Morud.



# Jagt gudstjeneste

Søndag den 2. februar 2025 kl. 11.00 er der jagtgudstjeneste i Langesø Skovkapel. Langesøegnens Jagthornsblås indgår i selve gudstje-

nestens liturgi, mens Vigerslev-Veflinge jagtforening vil sørge for et traktement i Køreladen.



*Billeder fra sidste års jagtgudstjeneste. Foto: Jørn Kaltoft Nielsen.*

# Dåbsservietter

Fotos: Jørn Kaltoft Nielsen.

For to år siden i 2020 blev det besluttet at fejre Langesø Skovkapels jubilæum på forskellige måder.

Bl.a. tog menighedsrådsmedlem Vagn Andersen og hans hustru Else Andersen initiativ til at få produceret nogle dåbsservietter, til udlevering ved årets dåbshandlinger, når præsten har tøret det lille hoved.

Det var et meget stort arbejde over lang tid. Else påtog sig, da hun gik i gang med at producere til Vigerslev sogns mange barnedåb. Produktionen nåede ikke helt i mål og alt blev aflyst p.g.a. Corona. De broderede servietter blev lagt i arkiv.

Det store arbejde skal selvfølgelig ikke "gå til spilde", så med hjælp fra yderligere et par damer i lokalområdet er det lykkedes os at få produceret flere servietter. Vi har til mindst et år og vil udlevere så længe lager haves.

Udover Else Andersen vil vi gerne takke Kirsten Holm, Jytte Eliassen og Mette Mathiesen for at have påtaget sig det smukke broderiarbejde.



*Der arbejdes med dåbsservietterne.*

Det er vores ønske og hensigt, at det bliver en fast tradition, at man ved dåb i Vigerslev Sogn får udleveret en dåbsserviet til minde om dåben og dåbsdagen.

I den forbindelse vil vi komme med en bøn til sognets broderikyndige! Man kan blive en del af en gruppe, et team af personer som til stadsighed forsyner kirken med dåbsservietter.

Det er ikke på akkord, man tilrettelægger selv, og man får alt udleveret, der skal bruges. Vi har allerede to personer, der har givet tilsagn, men vi skal bruge flere, for at det kan hænge sammen.

Alle spørgsmål eller tilsagn ang. dåbsservietter kan rettes til Susanne Agerbeck 22166747 eller skriv en mail: [s.agerbeck@gmail.com](mailto:s.agerbeck@gmail.com)



# Gudstjenester

**17. november 2024**

9.30. Langesø Skovkapel.

**24. november 2024**

9.30. Vigerslev kirke.

**1. december 2024**

19.30. Langesø Skovkapel.

**8. december 2024**

13.00. Langesø Skovkapel  
ved Neel Praefke Christiansen.

**15. december 2024**

13.00. Vigerslev kirke ved  
Lotte Zarlång.

**22. december 2024**

9.30. Langesø Skovkapel ved  
Neel Praefke Christiansen.

**24. december 2024**

13.00. Langesø Skovkapel.  
14.30. Langesø Skovkapel.  
16.00. Vigerslev kirke.

**25. december 2024**

11.00. Vigerslev kirke.

**26. december 2024**

11.00. Langesø Skovkapel.

**29. december 2024**

9.30. Vigerslev kirke.

**1. januar 2025**

16.00. Langesø Skovkapel.

**5. januar 2025**

9.30. Langesø Skovkapel.

**12. januar 2025**

9.30. Vigerslev.

**19. januar 2025**

9.30. Langesø Skovkapel.

**26. januar 2025**

9.30. Langesø Skovkapel.

**2. februar 2025**

11.00. Langesø Skovkapel.  
Jagt gudstjeneste.

**9. februar 2025**

9.30. Langesø Skovkapel ved  
Neel Praefke Christiansen.

**16. februar 2025**

9.30. Vigerslev kirke.

**23. februar 2025**

9.30. Langesø Skovkapel.

**2. marts 2025**

9.30. Langesø Skovkapel ved  
Neel Praefke Christiansen.

**9. marts 2025**

9.30. Vigerslev kirke.

**16. marts 2025**

10.30 Langesø Skovkapel.  
Musikgudstjeneste med  
deltagelse af duoen Me and  
Maria.

**23. marts 2025**

11.00. Gudstjeneste ved  
præst for hørehæmmede  
Søren Skov Johansen.



*Langesø Skovkapel. Foto: Jørn Kaltoft Nielsen.*